

Aan : fractievoorzitter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker.

Van : Ruud Lubbers.

Datum : 25 augustus 2010.

Beste Maxime en Henk,

Gisterenavond woonde ik op verzoek van Henk het CDA-Prominentenberaad bij en deelde met de aanwezigen de inhoud van mijn brief aan jullie van jl. vrijdag.

Bij die gelegenheid deelde ik met de aanwezigen mijn kijk op de voorgeschiedenis en waarom VVD-CDA met PVV gedoogsteun nu onderzocht wordt.

Daarbij wees ik er op dat dit voortvloeide uit de expliciete wens van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Echter, zo voegde ik daar gisterenavond aan toe : dat betekent niet dat er geen alternatief is. Dat is er wel, nl. VVD-CDA-D66-GL.

Dat is tezamen weliswaar slechts 72 zetels, maar niet minder stabiel dan wat nu beoogd wordt. Immers, CU, SGP en Dierenpartij zullen zo'n kabinet niet naar huis sturen.

Tijdens het beraad bleek overigens scherp een probleem waarvan ik mijzelf ook meer en meer bewust ben geworden.

Ank, die daar namens de fractie was, kon geen antwoord geven op bezorgde vragen van twee oud-ministers van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek en Ben Bot, hoe het nu toch stond met de risico's op het terrein van Buitenlandse Zaken resp. het buitenland, gezien de markante posities die Geert Wilders ter zake inneemt.

Het is mij bekend dat ook VNO-NCW en de CEO's van grote ondernemingen zich daar zorgen over maken.

Zo spraken anderen over "duurzaamheid" als een "verborgen" (of afwezige ?) kernwaarde.

Weer anderen, zoals ik, blijven in het duister tasten over voldoende uitzicht op godsdienstvrijheid, ook voor Moslims, en het gevrijwaard blijven van discriminatie op grond van geloof.

Zo is er enerzijds het moedige en te waarderen initiatief van jullie beiden de partij inspraak te geven en anderzijds de frustratie over wat gebeurt met de opvattingen van prominenten die een en andermaal de moeite hebben genomen naar het Partijbureau te komen.

Ank Bijleveld beloofde getrouw verslag uit te brengen aan de fractievoorzitter (en aan de fractie ?). Dat is op zich een goede zaak. Echter, is het voldoende ?

Hoewel ik geleerd heb krantenberichten met een korreltje zout te nemen kan ik ook niet voorbijgaan aan het bericht in het AD van vanochtend ("Kritiek fractie op Verhagen").

Om een lang verhaal kort te maken, ik overweeg mijn brief aan jullie van jl. vrijdag rechtstreeks tezamen met deze brief met de leden van de fractie te delen en dat te doen vergezelen met een oproep in de onderhandelingen voor een time-out te gaan, die de mogelijkheid biedt een tussenbalans op te maken.

Bij die gelegenheid zou ook informatie gedeeld kunnen worden met het Partijbestuur en met prominenten.

Wat mijzelf betreft behoud ik mijn positie van “neen, tenzij”.  
Slechts als uit zulk een tussenbalans zou blijken dat het wel degelijk de goede richting  
heengaat kan ik alsnog publiekelijk steun verlenen.

Voor nu met beste groet,  
Ruud Lubbers.