

Kar  
de brief

# Toerist of Terrorist? (De brief) 1

Vught, 5-12-10

"Politie, Politie", hoorde ik <sup>vanuit</sup> in de gang. Droomde ik? In de 26 jaar dat mijn ouders deze woning bewoonden, was er nog nooit een politie-inval bij ons geweest. Ik was nog versuft van de slaap en daarnaast kon ik niet begrijpen wat de politie bij ons <sup>thuis</sup> zoeken had. Ik wilde mij omkeeren om door te slapen, het was maar een droom. "Politie", hoorde ik weer. ~~What the fuck~~, Ik was klaar wakker. Ik sprong <sup>uit</sup> van bed en rende naar de gang. Ik zie een arrestatieteam ~~in de~~ gang staan met getrokken wapens in de gang staan. Wapens, gericht op mij. Daarna ging het snel. Handboeien om, blinddoek om, de auto in en weg waren we.

Ik had al weten niet bij mijn ouders gelogerd, maar na het slechtfeest bleef ik een paar dagen logeren. Achteraf gezien had ik dit nooit moeten doen. Mijn ouders zijn erg geschrokken van deze beute en misdadige inval. Niemand van mijn broers of zussen <sup>is</sup> was ooit in aanraking geweest met de politie. Mijn ouders, broers en zussen zijn altijd gezagstrouw geweest en <sup>zijn goed bezig</sup> doen ~~het goed~~ in de samenleving. Dit verdienden zij niet!

Na aankomst op plaats van bestemming kreeg ik na ong. 1 uur bezoek van een afdelingshoofd van de gevangenis. ~~Carbala, te aardige man slippij. Jaapje~~ De man kwam mij beleefd over en stelde zich voor en zei mij dat ik zeker wilde weten waar ik was. Het interesseerde mij eigenlijk helemaal niet waar ik was. Wat mij wel interesseerde was waarom ik hier was. Voordat ik antwoord kon geven op zijn vraag, zei hij mij: "Je zit in Vught". Vught, beste lezer. Het 'hoogst' haalbare voor wat betreft gevangnissen in Nederland. En dit voor iemand die nog nooit een gevangenis van binnen heeft gezien. ~~Footbloop gedaan, maar niet kwaad~~. In mijn leven ben ik één keer in aanraking geweest met justitie.

Dit ging om een verkeerszuerie. Het OM deed mij een schikkingsovoorstel van 3007 euro, wat ik natuurlijk weigende omdat ik het feit niet had begaan. Ik ben uiteindelijk geheel vrijgesproken door het Gerechtshof in Amsterdam.

Beste lezer, ik heb dus <sup>nooit</sup> sex gehad met een minderjarige onderschikte. Ik heb nooit fraude gepleegd met vrachtbrieven. Ik heb nooit een ambtenaar in mekaar geslagen. Ook ben ik nooit weggereden voor een politiecontrole. En ook heb ik nooit mensen opgelicht met sms en bel spellen.

~~Sorry~~ Wilders, ik kon het niet nalaten om jou, lieve wonuit Vught :), even met de neus op de feiten te drukken. Je hebt een bende bandieten in je partij voor de Vrijheid. Velen zeggen met jou dat het een kwestie van screenen is geweest. ~~Beste lezer~~ <sup>Beste lezer</sup>, het ligt simpeler, nl; 'soort zoekt soort'.

Maar genoeg over Wilders en zijn bende bandieten, ik heb momenteel wel wat anders aan mijn hoofd.

~~Ik vroeg~~ Wat Waarom zat ik hier? Wat had ik gedaan? Is mijn ~~id~~ een loer gedraaid? Of had ik contact met iemand die niet 'koosjer' of 'halal' is? Ik ken zoveel <sup>mensen</sup> met wie ik contact heb. Alleen al in mijn telefoonlijst heb ik meer dan 600 contacten staan. Of het om een boete gaat, een probleem met de huishouding, pensioen, werk, school, stage, enz. Jongeren, ouderen, buurtgenoten, moskee bezoekers, enz, men weet mij te vinden als er een bezwaarschrift moet worden geschreven of <sup>als</sup> een probleem dreunde te worden opgelost. Daarnaast heb ik nog vrienden en kennissen van mijn MBO-tijd, HBO-tijd, Universiteit, fitness, voetbal, de buurt, moskee, enz. enz. Ik <sup>keeg sterk</sup> begon steeds

vermoeden  
 het idee te krijgen dat ik nu in Vught zat omdat ik bevestigd was met iemand die, oftewel in verband wordt gebracht met zware criminaliteit, oftewel met terrorisme. Ondanks dat ik van al mijn vrienden weet dat niemand zich ~~van~~ met deze twee zaken bezig houdt, werd dit idee toch sterker. Er moest toch een reden zijn waarvoor ik hier zat?

↙  
 Omdat ik niet in beperking zat kreeg ik dezelfde dag nog een tv op 'mijn' kamer. "Drie terroristen in Amsterdam opgepakt die een aanslag wilden plegen in België". Dit kan niet waar zijn!! Een aanslag in België??! Ik was sprakeloos! Verbijstend! In wat voor film was ik terecht gekomen? ~~Dit soort verhalen~~ Verhalen van mensen die jarenlang onschuldig in een cel zaten, waren mij niet onbekend. Maar dat ik zelf <sup>ook</sup> in een soortgelijke situatie terecht zou komen... Ik had sinds mijn arrestatie continue de gedachte gehad dat ik binnen een paar uur en hoogstens een paar dagen alweer op straat zou staan. Die gedachte verdween nu als sneeuw voor de zon. Ik zou hier waarschijnlijk nog maanden zitten. Deze hele mediacircus was er niet zomaar. Dit was een grote zaak, en daarnaast ik was toch niet zomaar opgepakt?? Nederland is geen bananenrepubliek en ook geen politiestaat. Je wordt niet zomaar door een AT uit huis gehaald en in Vught gestopt? Althans, dat zal ieder weldenkend mens denken. U, maar ik <sup>ook</sup>. Niets is minder waar! ▼

↙  
 Bij mijn voorgeleiding bij de Officier van Justitie werd mij gevraagd of ik wilde uitgeleverd worden aan België. Natuurlijk wilde ik dit! Hoe eerder ik mijn onschuld kon bewijzen, des te eerder ik buiten zou staan. Mijn toegewezen

advocate raadde dit mij dringend af. Ik heb daar uiteindelijk (tijdelijk) van afgezien. Zodra ik de gelegenheid kreeg nam ik mijn dossier door. Ik kwam allerlei namen van personen tegen waar ik nog nooit van heb gehoord, laat staan ontmoet. Ik bleef lezen, maar kwam nergens mijn naam tegen. Was er dan toch een <sup>grote</sup> blunder gemaakt? Op de laatste pagina kwam ik dan <sup>eindelijk</sup> mijn naam tegen. Drie zinnen, hele zinnen welteverstaan, werd er aan mij besteed. Ik was met twee vrienden op vakantie naar Turkije geweest. Eén week later bracht ik mijn <sup>nieuwe</sup> werkgever op de hoogte. Dit was het! Werkelijk waar! Het klopte dat ik op vakantie ben geweest naar Turkije, voor de vierde keer trouwen. Maar dat ik mijn werkgever één week later inlichtte klopt niet. De eerst volgende dag dat ik moest werken bracht ik mijn werkgever op de hoogte dat ik niet meer zou werken. Ik was een jaartje op vakantie. In de mail excusseerde ik mij ook voor deze 'bijzondere' manier van ontslag nemen. Anderhalf maand geleden had ik <sup>ook al</sup> mijn ontslag ingediend, dat ik weer intrak na een emotioneel gesprek met mijn collega's. De laatste anderhalf maand viel mij zwaar. Ik maakte veel uren en had veel stress. Ook kwam ik niet meer aan mijn studie toe en had ik geen tijd meer voor mezelf. Ik speelde met de dag weer om definitief te stoppen. Dit besprak ik ook met een aantal collega's ~~van mijn~~ waar ik mijn hart bij kon luchten. Ik vond het alleen moeilijk om mijn leidinggevenden hiermee te 'confronteren'. Ik besepte namelijk dat zij dit niet prettig zouden vinden. Ondermeer omdat ik kort geleden mijn ontslag had ingetrokken en ik ook een belangrijke rol had in de organisatie. Ik trok het op een gegeven moment niet meer en toen ik te horen kreeg dat twee vrienden van mij op vakantie gingen en zij mij vroegen mee te gaan, was de keus voor mij gauw gemaakt. Ik moest er tussen uit, had het

<sup>even</sup>↓ helemaal gehad. Met alles. Ik had <sup>even</sup> Tijd en Rust voor mezelf nodig. Hoeveel van ons hebben dit gevoel niet niet <sup>eens</sup> gehad? De een geeft er gehoor aan, de ander houdt het bij en houdt het soms een beetje.

Ik houd van reizen en reis ook veel. Ik ben vier keer in Turkije geweest, drie keer in Jordanië, Israël, Egypte, Syrië, Zwitserland, Italië, Cyprus, Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, enz. enz.

In de mail ~~spreekte~~ aan mijn ~~de~~ werkgever had ik het over één jaar vakantie, maar dit klopte niet. Ik wilde niemand voor het hoofd stoten, door niet en i.p.v. dat ik schreef dat ik er geen zin meer in heb, zegde ik de schuld bij mezelf en schreef dat ik voor 1 jaar weg was. Toen was ik bij terugkomst niemand een verklaring schuldig, althans dat was het idee.

De reis op zich en het feit dat ik op mijn manier beslissing heb genomen <sup>is</sup> was op zich niet het probleem. Een van mijn vrienden en reisgenoot schijnt, volgens het dossier, contact te hebben gehad met iemand in België, die volgens het dossier, deel uitmaakt van de groep mannen die in België zijn opgepakt. Mijn ~~reis~~ reisgenoot heeft een winkel gehad in België en ik denk dat hij op deze manier in contact is gekomen met deze man in België. Maar ik geloof dat deze vriend en reisgenoot op geen enkele manier betrokken is bij deze groep, noch op de hoogte was van hun mogelijke plannen.

↩ Er is 1 jaar lang door het Belgische OM onderzoek gedaan naar deze groep. Een heel dossier is er

gangelegd. Op de laatste pagina worden er drie zinnen aan mij gewijd. Dit omdat ik op vakantie <sup>gegaan.</sup> ben. ~~gegaan met iemand die af en toe contact heeft gehad met een Belg die, volgens het dossier, deel uitmaakte van een groep die, volgens het dossier, een aanslag pleunden in België.~~ ←

Dit, beste lezer, is de reden dat het A.T. brant het huis van mijn ouders binnenviel. Dit is de reden dat ik nu in vlucht zit, op de terrorisme afdeling. Dit is de reden dat ik nu een terreurverdachte word genoemd. En in sommige gevallen zelfs een terrorist. Dit is de reden waarom Nederland op zijn kop staat. ←

Nederland, haantje de voorste als het aankomt op het verdedigen van de mensenrechten in andere landen. Hoe zit het met mijn rechten dan? Had Nederland, België niet eerst om meer informatie moeten vragen? Je kunt toch niet iemand zijn leven verwoesten om <sup>willen</sup> drie zinnetjes in een dossier! ←

Ik ben er heilig van overtuigd dat ik binnen de kortste keren weer een vrij man zal zijn. Maar tegen welke prijs? Ik ben iemand die altijd probeert de situatie te ~~accepteren~~ accepteren zoals die is. Alleen, als ik aan mijn familie denkt dan voel ik mij verraaid, omdat ik weet dat mijn familie veel pijn en verdriet is aangedaan door deze actie. ←

Weet, beste lezer, dat dit ook U had kunnen overkomen. Nederland is veranderd. De logica heeft plaats gemaakt voor angst. Ik ben niet

7

de eerste die dit is overkomen en zal ook niet de laatste zijn. Als angst begint te heersen dan starten de heksenjachten. In de Koude oorlog bijvoorbeeld, werden er in Amerika vele onschuldige mensen opgepakt. Deze mensen konden op de een of andere manier gelinkt worden aan een communist, of ~~ieemand die~~ <sup>tevel iemand die</sup> verdacht werd van het communisme.

~~Wij~~ ↗

Wij zijn nu in Nederland, België en Europa zo ver gekomen, dat als je op de een of andere manier gelinkt kan worden aan iemand die verdacht wordt van terrorisme, je wordt opgepakt en behandeld wordt als staatsvijand nummer one. Erg triest!

Met hartelijke groet en veel salaam,

Samir