

~~E~~
27 Nov 1998

Martin Schroder.

Dit zal wel de laatste brief aan U zijn, dus de tijd
die wij hebben willen wij nog even benutten. Ten eerste
willen wij vragen wat U al die zes jaartigen ons heeft
gehad, dat een gesprek met U en ons nooit mogelijk is
geweest, waarom wilde U dit niet (over te kort geschoten
gesproken). Terwijl wij nu de laatste dagen in diverse
kranten lezen dat U en U vrouw bij alle betrokkenen
op bezoek bent geweest. Waarom dan bij ons niet?
Wij zouden hier nu wel eens een duidelijk antwoord op
hebben. Trouwens wij hebben nog geen één Farolacht-
offer cq. nabestaande gesproken waarbij u aan de deur
heeft gestaan zo als U in de kranten beweerd. Of zijn
dit weer één van de mooie verhalen die U de buiten-
wereld op de manu speldt, net zo als die hand op je
schouder, daar hebben wij nooit iets van gewoeld net
zomin & als de concrete ondersteuning. Waar U al
die lintjes voor heeft gekregen is voor ons een raadsel.
Hoe slechter mens je bent op deze aarde, hoe meer
lintjes je krijgt. Nu vragen wij ook U nog wanneer welke
datum het defect aan de bovenste nos motor is ge-
meld dezer papieren heeft U toch nog wel, of moeten
wij hierover soms bij de luchtvaart inspectie zijn?
zo ja, zou U hiervan het adres willen geven. Wij zien
dit dan graag op korte termijn tegemoed als dit nodig is.

En als laatste vraag mag een captain zoals
van Staveren wel vliegen met de ziekte Demyelinati.
Want dit is een ziekte die oog en hersens gesteld aantast
dene ziekte gaat nooit over, word alleen maar erger
in de loop van tijd. Is er niet een te groot risico voor
de passagiers genomen. Of is dit ook een vraag voor de
luchtvaart inspectie? Wij horen nog wel van U.
Maar wij weten wel dat het proces in Portugal tegen
Martman nog moet gaan beginnen en dat niet zo
als U om heeft geschreven het de wind was.

In afwachting op uw antwoord

Fam Vnoombout